



# Uh, hvor det regner

MASSAGE

1



“Uh, hvor det dog regner. Nu har det vist regnet det meste af dagen.”

*Prik hurtigt med fingerspidserne rundt på ryggen*

2



Bamseven sad og kiggede ud af vinduet.

*Tegn en firkant, som et vindue*

3



“Øv, og jeg som havde glædet mig til at jeg skulle ud og lege.”

vinduet af.

*Hænder fra side til side*

Vinduet begyndte at dugge og Bamseven tørrede



“Hov, der går Jens. Hvad mon han laver ude i regnen?” tænkte Bamseven.

Og ganske rigtigt. Jens gik ude i regnen med sin fars store gummistøvler. Han

trampede i alle vandpytterne. PLASK, PLASK sagde det.

*Tramp med hænderne, som store støvler*



Vandet sjaskede op til alle sider, og det så rigtig flot ud.

*Tegn med neglene op ad ryggen og ud til siden*



Pludselig stod Jens helt stille. Han bøjede ned i knæene og så tog han et ordentligt hop. PLASK!

*Tryk med begge hænder*



Jens blev selv helt overrasket over, hvor meget det kunne sprøjte. Så han gentog hoppet nogle gange.

*Flere tryk med hænderne*



8



Hver gang Jens hoppede, sprøjtede vandet så meget, at det kom ind i de store gummistøvler. Det drev ned af benene på ham og landede nede ved tæerne.

*Træk alle fingre ned ad ryggen*

9



Bamseven kunne se, at der også var andre børn ude i regnen. Tre af dem gik hen til Jens. "Åh, nej bare de nu ikke skal til at drille," tænkte Bamseven.

og kiggede på Jens. De pegede på de store gummistøvler og begyndte at grine.

"Skal du til karneval?" spurgte de. "Du ser dum ud."

Men det var lige netop det, de skulle. De stillede sig op

*Tegn et spørgsmålstegn*

10



Jens kunne mærke, at vandet var kommet helt ned til tæerne på ham. Han krummede sine tæer sammen. Og hver gang han krummede tæerne og rettede dem

ud igen, kunne han mærke vandet i gummistøvlerne.

*Krum og stræk fingrene*



11



Han stod egentlig mest og krummede tæerne, fordi han blev bange for de tre. Han blev også ked af det.

Heldigvis gik de tre videre. De skulle ikke have noget af at være ude i regnvejret.

Nogle af de andre børn så, at Jens var blevet ked af det.

“Hej Jens, må vi være med til din leg?” spurgte de.

Og nu stod der en hel flok børn og hoppede i vandpytter.

*Klap forsigtigt med hænderne*

12



Øj, hvor det pjaskede ud til alle sider.

Bamseven sad ved vinduet og kiggede og blev helt glad indeni over at se, hvor sjovt

børnene havde det ude i regnen.

*Stryg hænderne blødt ned og op ad ryggen*

“Måske man skulle få sig nogle gummistøvler”, tænkte Bamseven.